

Verslag MX Londinières (Frankrijk) 23 t/m 25 februari 2007

Na ongeveer 7 uur rijden, 3 keer fout gereden en 3 pauzes, kwamen we dan eindelijk aan in Londinières. Het was nog licht, dus gelijk naar de baan. Het is een technische harde baan, omheint door een houtenafzetting. Je moet op de baan blijven, want uitwijkmogelijkheden zijn er niet. In het echt zie je pas hoe groot de hoogteverschillen zijn en hoe stijl de baan is. Op foto's (www.mxlondinieres.com) kun je moeilijk diepte zien. Maar wauw, wat een baan. Vergeet de achterrem maar, want die kun je hier niet gebruiken, daar ga je van glijden. En je gas moet je goed doseren om boven te komen. We hebben met de campers overnacht bij de chalets midden in het dorpje Londinières (3 kilometer van de baan). De chalets zijn klein, maar zien er netjes uit. De douche/toilet is klein, maar het water is lekker warm. Londinières is een klein dorpje met een bakker, slager, apotheek, bank, bloemenwinkel, kapper, garage, supermarkt en benzinstation. Jammer genoeg is het 's nachts van vrijdag op zaterdag gaan regenen, waardoor er zaterdag niet kon worden gereden. Toen maar naar de dichtstbijzijnde andere baan, 2 tot 2,5 uur verderop. Een mega zware zandbak (Harskamp en Heerde zijn er niets bij) aan het strand in Loon-Plage (Dunkerque/Calais). Hier kon je prima rijden, alleen erg zwaar. Overal gaten, dus veel staan. 's Avonds moe gestreden, zijn we teruggekeerd naar Londinières. De zondag bracht nog meer regen en wederom konden we er niet rijden. Criel Klein Kromhof en Marianne Veenstra waren er overigens ook, die wachten dus ook op de zon. Dus maar weer naar Loon-Plage gereden.

MX Londinières is een super mooie baan als het droog is, maar is minder geschikt voor minder geoefende jeugdige rijders. Verder zijn er geen geschikte uitwijkbanen in de buurt als het geregend heeft. Dit alles heeft het jeugdbestuur doen besluiten, dat Frankrijk geen optie is voor dit jaar. Dit betekent dus, dat we met de jeugd naar Jef Janssen zullen gaan. Het inschrijfformulier wordt één dezer dagen verstuurd.

In de zomertijd zal ik zeker nog een keer naar Londinières gaan, wie dan mee wil moet dit maar laten weten.

Groeten,
Kees Oudshoorn